

In de Telegraaf staat vandaag dat de Australische politie op jacht is naar een voortvluchtige quarantaineweigeraar. De positief geteste Anthony heeft daar inmiddels het label 'volksvijand nummer één'. Na zijn vlucht is hij immers hoestend waargenomen op beveiligingscamera's.

Een professioneel onderhandelaar kon de 27-jarige virusblinde man overhalen om te beloven in quarantaine te gaan, maar hij voegde nog steeds geen daad bij het woord. De bevolking wordt nu geadviseerd Tony 'niet te benaderen' en een noodnummer te bellen als ze hem signaleren.

Onduidelijk is of Anthony slechts een klein beetje neigt naar de 'wapse kant', of compleet van Lotje-complotje is. Natuurlijk heeft hij al meer prikuitnodigingen van de GGD ontvangen dan folders van de Blokker. Natuurlijk is hij zo ongeveer de laatste die vrijwillig zo'n extra derde booster-shot in de arm laat zetten. Natuurlijk is hij zo gestoord als een ervaren Thaise hoerenloper. Maar vindt 's werelds bekendste snotneus een aantal dagen *chillezen* met een medische ophokplicht nou erger dan het risico op een middeleeuws volksgericht?

Het dagelijks leven in zijn regio is nu zo'n beetje een actiefilm volgens Rambo-scenario, inclusief de bijpassende klassieke filmquotes als 'They wanted first blood' en 'You will need a large supply of body bags'.

Verder lijkt de aanvankelijk succesvolle coronastrategie zich opeens tegen Australië te keren, nadat eerder al twee lockdown-negerende naaktrecreanten in een natuurgebied met behulp van een politiehelikopter zijn opgepakt.

Daarnaast kun je je afvragen waarom de autoriteiten zo opzichtig op scherp staan. Alsof er een terrorist met een bomgordel door de straten loopt.

Criminelen opsluiten was in de 18^e eeuw het feitelijke idee achter het ontstaan van de strafkolonie Australië, zeg maar als voorloper van de Nederlandse tuigdorpen en aso-enclaves. Australische wappies lachen zich nu in hun niet-dichtgeknepen vuistje dat een ‘doodzieke man’ de politie te snel af is omdat hij ze weet te negeren als een sluwe kangoeroe.

En hoe kijkt de gemiddelde Nederlander eigenlijk aan tegen deze gebeurtenissen aan de andere kant van de wereld?

Leunstoelactivistische Telegraaf-lezers gaan vandaag online flink los met profetische uitspraken dat de razzia's nu toch echt zijn begonnen. Eentje schrijft er zelfs dat vergeleken met de Haagse coronaregels een Soedanese vluchteling met martelstriemen inmiddels makkelijker ons land binnenkomt dan wij in een café om een biertje te bestellen.

Stel dat Mark en Hugo eerdaags aankondigen dat elke quarantaineweigeraar een arrestatiebevel krijgt. Dus als je niezend door de Dorpsstraat van Urk wandelt, je maar zo kan worden overmeesterd door een peloton ME'ers in veilige medische mummiepakken en met getrokken pistolen.

Volgens mij is die nationale schande-niezer gewoon uit op een rol in de langverwachte remake van het Australische soapsucces de Flying Doctors.